

# lakenmannen

## REDAKTEUR KRUIPT IN HUID VAN :

In de mist 's morgens vroeg op pad. "Het is een "kleine wereld". Allereerst naar een gastenflat waar nijvere werksters reeds bezig zijn alles schoon te maken.

Calslaan oud; eerst de twee bovenste verdiepingen, dan de onderste. In de geul langs de weg slaat het karretje bijna om.

Overall in de flats zie je half-naakte of bepyamade mensen rondlopen zoals je die alleen ziet wanneer je zelf erg vroeg opstaat. Gevraagd of de lakenmannen zich daaraan ergeren, slapende figuren wanneer je zelf zo vroeg bent, wordt ontkennend geantwoord. "Je raakt er aan gewend". Wat wel erg is, is als het ten koste van je studie moet gaan.



"Eigen poep is geen troep" lees ik in een van de flats.

Ergernis wekt de plaatsing van papiermanden buiten de kamer precies onder het slot van de deur zodat je als je met je sleutel staat te morrelen je midden in de kwalijke dampen of opstijgende vliegjes uit de bak staat.

Kwart over tien: koffiedrinken in een der gastvrije Calslaanflats. Ik krijg het idee dat de lakenmannen hier vaste klant zijn.

We scheuren verder met de onge-looflijke snelheid van 20 km in het "SPIJKSTAAL" karretje.

We komen in een nogal donkere flat en Van Tongeren vertelt de Campuslaan hoogbouw nog erger is, daar kun je soms zelfs het sleutelgat niet vinden.

Bij flat 7 wordt geteld of de aantallen geleverd linnengoed nog kloppen. Ze kloppen.

Grote honden zijn de vloek van lakenmannen.

Terug bij het magazijn wordt alles uitgeladen en wordt er opnieuw ingeladen. Daarna koffiedrinken in ons hokje van 3 x 3 en middag-pauze. We blijken sneller klaar te zijn dan normaal is - het is pas tien voor twaalf. Het lijkt me dat de tijd voorbij vliegt.

Veldhuis:

"Wij zeggen: wij werken voor de studenten, de studenten zeggen: wij betalen ervoor."

's Middags op weg naar de patio's. Een ontmoeting met campusprominent Ronald Mantel en met fotograaf Hans Zorn. Hetgeen uiteraard resulteert in een foto met Mantel.

Tellen na patio dertig. Drie te-veel paar schone lakens plus handdoek. Enige malen tellen - vreemde zaak. Wordt gedeeltelijk opgelost want sommige mensen blijken geen schoon goed te hebben gekregen. Enige tijd eerder misten vier (veer) keukensetjes (vaatdoekje + handdoek + 4 droogdoeken). Fout van de inpakkers? Veldhuis komt ze even later brengen.

Ik ontmoet op de patio's een ontzettend mooie witte poes met één blauw en één oranje oog, die ik even al mijn aandacht schenk. Ze laat zich graag aaien en spint als een machinefabriek.

Van Tongeren:

"Kijk, da's een van de nieuwste vuilnisbakken. Dat ze die buiten zetten. Daar erger ik me nu aan. Zoiets vind ik geldverspilling."

Wekker-redakteur Rob van der Werff heeft ook een hond die de schrik is van de lakenmannen.

Opnieuw terug bij het campusma-gazijn. Wederom uitpakken. Daarna theedrinken. Starshooter Hans Zorn belt op en komt. We gaan nu twee bedden wisselen en een piano van een lege flat ophalen. Uitgerekend op de dag dat ik mee-loop wordt het bed van een flat-genoot waar hij twee maanden op heeft moeten wachten gewisseld.



Voor de piano gaan we eerst nog vuil linnengoed van twee gastenflats halen. Op de eerste blijkt niets aanwezig te zijn. Zal Akker wel hebben opgehaald. "Wat een organisatie hier."

Naar de flat met de piano. Die blijkt niet aanwezig te zijn. Er staat wel een televisie. "Ik heb een piano op mijn pa-piertje staan. Die televisie mag je wel opeten."

Jammer genoeg dus geen foto van mij, sjouwend met een piano. Gelukkig hoef ik nu dus niet met een piano te sjouwen.

Op de vraag of het waar is dat als iemand zijn lakens tijden lang niet wisselt ze dan een keer apart gebracht worden, wordt ge-antwoord dat de huismeester dan in ieder geval desbetreffende per-soon een bezoeking komt brengen of laat afleggen.

Het komt wel eens voor. Iemand die zijn lakens twee en een halve maand niet gewisseld had gekregen vanwege zijn hond die niemand binnen liet.

Herman vraagt me of Van Tongeren en Johnny wel eens een half uur *niet* tegen elkaar gemopperd hebben. Hierop moet ik ontkennend antwoorden

Ten leste; de lakenmannen komen binnen op elke kamer op de campus, zouden het spionnen zijn van de BVD, CIA of misschien zelfs ... KGB?

FEDDE van der Spoel